

Werkbladen leerlingen



Beste Leerling,

VRIJHEID is... Tja, wat is vrijheid nou eigenlijk precies? Vrijheid kan van alles zijn. En is ook voor iedereen net weer een beetje anders. Om vrijheid te kunnen snappen, helpt het om te weten wat onvrijheid is. Daarom vertellen wij, Trijneke en Sara, hoe het is om een oorlog mee te maken. Wij geven óns gezicht aan vrijheid. Daarom heet deze les 'Geef vrijheid een gezicht'. Help jij mee om te werken aan vrijheid?

Hartelijke groet,
Trijneke & Sara

Geef nu jouw gezicht aan vrijheid

Maak één van deze zinnen af:

Vrijheid is voor mij _____

Ik ben vrij omdat _____

Mijn wens voor Trijneke is _____

Mijn wens voor Sara is _____

Mijn wens voor de toekomst is dat _____



- Ik gebruik mijn antwoord bij het maken van een poster
- Ik gebruik mijn antwoord bij het maken van een woordweb
- Ik gebruik mijn antwoord bij het schrijven van een rap
- Ik gebruik mijn antwoord bij het maken van een vlog
- Ik gebruik mijn antwoord bij het schrijven van een gedicht
- Ik gebruik mijn antwoord bij het maken van een tekening



Extra:

- **Teken een tijdbalk en plaats daarin:**

- De Tweede Wereldoorlog
- De burgeroorlog in Syrië
- Het geboortjaar van Trijneke
- Het geboortjaar van Sara
- Je eigen geboortjaar

- **Bedenk zelf drie stellingen en schrijf deze op een kaartje.** Discussieer hierover met je klasgenoten.

- **Stel voor één week een google-alert in op je mobiel met onderwerp: vluchtelingen.**

Turf hoe vaak er berichten over vluchtelingen in het nieuws komen.