

Ik doe mee met de VluchtelingenLoop. Wilt u mij sponsoren?



Vluchten uit een onveilig land, leven in een asielzoekerscentrum: waar krijgt een vluchteling allemaal mee te maken?

Dat wil ik weten! Daarom doe ik mee met de VluchtelingenLoop. Wilt u mij sponsoren? Het geld gaat naar VluchtelingenWerk, zodat zij vluchtelingen kan helpen.

Naam deelnemer:	Naam school:	Naam docent:	Groep:
-----------------	--------------	--------------	--------

Naam sponsor:	E-mail adres sponsor:	Digitale nieuwsbrief ontvangen?	€ per stempel:	óf maximum bedrag:	Handtekening	Totaal €
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee				
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee				
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee				
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee				
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee				
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee				
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee				
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee				
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee				
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee				

Totaal van dit sponsorformulier:

--

Iedere dag vluchten mensen omdat zij worden vervolgd of bedreigd. Een klein deel van die mensen komt naar Nederland. Waar krijgt een vluchteling allemaal mee te maken? Dat ontdek ik tijdens de VluchtelingenLoop. Elke stempelpost staat voor een stap die een vluchteling moet nemen om een nieuw leven in veiligheid op te bouwen. Ik kom langs vier stempelposten:



Je moet vluchten uit een onveilig land

Stel je voor: je leeft in een land waar oorlog is, of je wordt bedreigd vanwege je geloof. Je bent je leven niet zeker, dus moet je vluchten. Je laat je huis, je school, je vrienden en al je kleren, speelgoed en knuffels achter. De vlucht is gevaarlijk en je moet misschien zelfs zonder je vader of moeder vluchten. Je bent verdrietig maar ook opgelucht als het lukt om uit je onveilige land te ontsnappen.



Je komt aan in Nederland

Je vlucht dagen of soms zelfs weken en eindelijk kom je aan in een veilig land: Nederland! Je moet je paspoort laten zien, maar dat is afgepakt in je eigen land. Je spreekt de taal niet, begrijpt mensen niet en weet niet wat je moet doen. Je krijgt allerlei moeilijke gesprekken met mensen van de overheid. Maar in ieder geval ben je nu veilig!



Je leeft in een asielzoekerscentrum

Je bent veilig, maar je moet één kamer delen met je hele gezin. Je mist je huis en je vrienden in het land waar je vandaan komt. Je weet niet wat er gaat gebeuren en of je in Nederland mag wonen. Er is niet zo veel te doen in het asielzoekerscentrum en je ouders zijn erg gespannen door alle onzekerheid. Je hebt geen idee hoe lang je hier moet blijven wonen.



Je verhuist naar een eigen huis

Gelukkig, je mag in Nederland blijven en hoeft niet meer bang te zijn! Je mag met je ouders verhuizen naar een eigen huis. Dat is wel wennen: je moet de buurt leren kennen, nieuwe vriendjes maken en wennen aan een nieuwe school. Maar gelukkig kun je nu leven in veiligheid.

Wat doet VluchtelingenWerk?

VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke organisatie die opkomt voor de belangen van vluchtelingen en asielzoekers. We zetten ons in voor een rechtvaardige behandeling van deze mensen die in een kwetsbare positie zitten. Zij moesten huis en haard ontvluchten vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie. Wij doen ons werk met zo'n 650 medewerkers en bijna 7.500 vrijwilligers in heel Nederland. Uw gift gebruiken wij om de belangen van vluchtelingen te behartigen, hen te helpen bij de asielprocedure en bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.